

Als een team

Galaten 5, 25 – 6, 10 | Galaten 6, 2

Wie met voetbal wil winnen, doet er goed aan zijn teamgenoten niet af te vallen wanneer iets niet lukt of goed gaat. Het is beter de ander moed in te spreken. Want je hebt elkaar nodig: samen ben je op weg naar de overwinning!

1

Een christen is bezig met een (wed)strijd. Paulus zegt in *Galaten 5, 25* letterlijk: 'Laten we door de Geest één gelid vormen.' Denk daarbij aan een leger dat optrekt: de soldaten blijven dicht bij elkaar en zorgen dat de geleiders gesloten blijven. Alleen een leger dat als een team opereert, wint de strijd.

Het gaat hier om een geestelijke strijd. De duivel valt individuele gelovigen aan, op allerlei manieren, maar probeert hen ook uit elkaar te spelen. Dus moeten we schouder aan schouder blijven optrekken, in het gelid dus.

Is geloven voor jou een strijd voeren? Zoek je hulp bij andere christenen of geloof je vooral in je eentje? Ervaar je de kracht van het samen optrekken of heb je er slechte ervaringen mee?

2

Samen strijden betekent elkaars lasten dragen. Het gaat om zaken waardoor je uit het gelid raakt. Denk daarbij niet meteen aan homo's en transgenders. Kijk breder: het kan ziekte zijn of eenzaamheid waardoor je 'uit het spel' raakt, maar ook grote zorgen om je kinderen of twijfel aan je geloof.

Paulus heeft het in 6, 1 over een misstap: een teamgenoot maakt een fout. Ook dan moet je niet meteen kijken naar de homo die een relatie is aangegaan. Misschien gaat het wel meer over het gemeentelid dat elk gesprek over deze thema's uit de weg gaat, overtuigd als hij is van zijn eigen gelijk.

De vraag is: laat je de ander dan gaan, of trek je hem er weer bij? Bedenk dat je alleen samen sterk bent!

3

Belangrijk hierbij is dat je beseft dat jij alles aan God te danken hebt. Hij was het die jou een plek in het team gaf. Dat was niet op grond van jouw goede prestaties, maar uit genade, dankzij Jezus Christus (zie vers 3).

Jij raakt van tijd tot tijd ook uit het gelid, al dan niet als gevolg van verkeerde keuzes. Er is daarom geen enkele reden om te oordelen over een ander. Wees maar zachtmoedig (vers 1). Want alleen dan help je de ander verder.

Paulus zegt dat je, door elkaars lasten te dragen, de wet van Christus tot vervulling brengt. Daarmee bedoelt hij dat Jezus het voorgedaan heeft. Hij heeft laten zien hoever je kunt gaan in het omzien naar de ander. Je moet ook altijd naar Hem terug als het gaat om het samen optrekken in de strijd.

4

Hoe doe je dat, elkaars lasten dragen?

Je zult dicht bij de ander moeten komen, naast hem gaan staan, zodat je echt mee kunt tillen aan de last. Dichtbij komen doe je door te luisteren naar elkaar en elkaar uit te nodigen te vertellen over de weg die God met je gegaan is. Je kunt elkaar vragen: hoe geef jij vorm aan je geloof? Hoe lees jij de Bijbel? Zo gaan we met elkaar in gesprek, wat je seksuele voorkeur of genderidentiteit ook is.

Dan zorgen we samen voor een veilig klimaat in de kerk. Dan zijn we een inclusieve kerk: niet een plaats waar alles kan en mag, want elke gemeenschap heeft kaders nodig. Maar wel is iedereen welkom is en wordt iedereen gezien. We willen samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.

5

Samen de strijd voeren is elkaars lasten dragen in het besef dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft (vers 5). Dat betekent: ieder mens staat zelf voor God. Hij gaat jou vragen of je Hem hebt gediend, als hetero, transgender of wat dan ook. Je zult antwoord moeten geven op de vraag of je echt naar Hem hebt willen luisteren, ook als de Bijbel het je moeilijk maakte. Je kunt dan niet naar anderen wijzen; het is tussen jou en God.

Uiteindelijk is ieder mens zelf verantwoordelijk voor het volgen van Jezus en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Wat wij in de kerk mogen doen is elkaar in de strijd houden, elkaar bemoedigen, samen tillen aan de moeiten die het leven als christen kent. En dat alles uit liefde, voor een God die ons ook een plek in zijn leger gunt.

Slot

Zo voeren we de strijd. En God zal ons dan de weg wel wijzen. Jezus gaat aan het hoofd van het leger en leidt ons naar de overwinning!

Leek, 7 mei 2023