

## Een vreemde liefde | 3

### Bevrijdende liefde

#### Hosea 3

De mensen van wie je het meest houdt, kunnen je het meest pijn doen. Hosea heeft het ervaren: keer op keer wordt hij door zijn vrouw bedrogen. Hij moet laten zien hoe God zich voelt, wanneer zijn kinderen bij Hem weglopen. En doen we dat niet allemaal? We doen Hem, die het meest van ons houdt, zoveel pijn.

#### 1

God zegt tegen Hosea: 'Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is.'

Met die vrouw wordt Gomer bedoeld. Ze was met Hosea getrouwd, maar ging vreemd. Hosea had haar elke keer liefdevol opgevangen, als ze na een avontuur met een andere man weer thuis kwam. Maar op een gegeven moment bleef ze weg. Wat doe je dan?

De mensen zeiden tegen Hosea: 'Laat haar gaan. Ze is je niet waard.' Maar God zegt iets anders: 'Heb nogmaals lief.' Want Hosea moet als profeet laten zien hoe God is. En God laat zijn volk nooit gaan. Hij geeft in zijn liefde niet op, maar houdt vol. Door de ontrouw van mensen wordt zijn liefde niet minder. Als wij naast God andere goden gaan dienen zegt Hij niet: 'Bekijk het dan maar.' Nee, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Je mag altijd bij Hem terugkomen!

#### 2

Maar is die liefde niet erg opdringerig? Gomer wil blijkbaar niet en hoe erg dat ook is, moet Hosea haar dan uiteindelijk niet vrijlaten?

Het antwoord is: ze is niet vrij. Hosea moet haar kópen (vers 2). Ze was het eigendom van een ander geworden, van iemand die haar in de macht had. Dat blijkt ook uit het bedrag dat Hosea moet betalen: vijftien sjekel zilver en anderhalve ezelslast gerst. Dat is bij elkaar dertig sjekel zilver, de prijs van een slaaf (*Exodus* 21, 32). Gomer is niet vrij: ze is verstrikt geraakt in de zonde.

Zo was het dus gesteld met Israël: in de ban van de afgoden was het slaaf geworden van kwade machten. Zo is het ook vaak gesteld met ons: wat kun je een slaaf van de zonde zijn! Als God ons zijn liefde wil bewijzen, moet Hij heel ver gaan: Hij moet ons vrijkopen!

#### 3

Op een indringende manier wordt hier geschilderd wat voor macht de zonde is. Als je bij God wegloopt, raak je onherroepelijk verstrikt in de netten van de duivel.

Het begint vaak klein en voor je gevoel onschuldig: je treft een leuke collega. Maar dan gaat het verder: je spreekt haar wat vaker en van het een komt het ander. Je hebt flink geïnvesteerd in je huis en blijft daarna bezig om het steeds mooier te maken. Je hebt geld om met het vliegtuig op vakantie te gaan en dan moet het ook, al gaat het ten koste van de schepping. In alle gevallen denk je dat je vrij bent, maar dat is niet zo. Je bent verkocht en hebt het zelf niet eens door.

Maar God is er ook nog. Hij gaf zijn Zoon om jou vrij te kopen. Zijn liefde is bevrijdende liefde: Jezus betaalde met zijn eigen bloed voor jou. Hij heeft jou tot zijn eigendom gemaakt. Je bent niet langer slaaf van de zonde, maar mag leven voor Hem, als bevrijd mens!

#### 4

Als Hosea Gomer weer thuis heeft gebracht, krijgt zij huisarrest: Hosea zondert haar af (vers 3). Hij wil dat zijn vrouw hem weer van harte gaat liefhebben.

Israël moest dat ook weer leren. God gebruikte daar de ballingschap voor, een periode waarin zijn volk alles kwijtraakte: zowel de huisgoden als de orakels, dus de slechte én de goede dingen (vers 4; de orakels zijn 'de Urim en de Tummim' uit de vertaling van 1951).

Ook wij moeten leren aan God en zijn liefde genoeg te hebben. Soms laat God alles wegvallen uit je leven: alles waar je hart naar uitgaat, alles waar je slaaf van kunt worden. Maar waarop zou je daarop wachten? Je kunt ook zelf die dingen uit je leven wegdoen die je bij Jezus Christus vandaan houden. Dan zul je tot inkeer komen en weer gaan verlangen naar de Heer (vers 5). Want als je Jezus hebt gezien en Gods bevrijdende liefde hebt geproefd, wil je nooit meer een ander!

#### Slot

Laat je niet langer knechten door de zonde, maar leef in de vrijheid. Dat doe je door alleen Jezus te aanbidden als je Heer!

Leek, 30 juli 2023