

Jezus gaat ons voor | 2

Door de deur

Johannes 10, 7

Jezus stelt zich voor: 'Ik ben...' Het bijzondere is dat Hij geen naam noemt, maar een beeld gebruikt: 'Ik ben de deur.' Wat bedoelt Hij daarmee?

1

'Ik ben de deur voor de schapen.' Jezus verwijst naar een schaapskooi uit de tijd van de Bijbel: een open ruimte, met een muur of een wal er omheen. Daarin zat een opening, waardoor de schapen 's avonds naar binnen gingen. De herder ging in die opening zitten: hij was dus een levende deur. Zo waren de schapen veilig in de nacht.

Als Jezus de herder is, zijn de mensen de schapen. De schaapskooi is het koninkrijk van God. Daarbuiten is het gevaarlijk. Rovers en wilde dieren hebben het op de schapen gemunt. Als je niet binnen bent, kom je om. De deur is belangrijk: Jezus is het verschil tussen dood en leven. Alleen door Hem word je gered, alleen bij Hem ben je veilig.

2

Jezus is de deur: je komt alleen door Hem binnen. Dat betekent dat er geen andere toegang is tot Gods rijk. Je kunt ergens anders bescherming zoeken tegen het kwaad, maar je vindt het niet. Jezus is de enige die je kan redden. De schaapskooi heeft maar één deuropening.

Je kunt jezelf dus ook niet redden. Ook al beteken je veel voor andere mensen, lees je elke dag in de Bijbel en ben je lid van een kerk – het biedt allemaal geen opening naar God. Want Jezus is de deur, Hij alleen.

Dit raakt ons gevoel van onafhankelijkheid en autonomie. We willen het zo graag zelf doen. Maar dat kan dus niet. Probeer niet langer op eigen kracht bij God te komen, maar ga door de enige deur.

3

'Ik ben de deur,' zegt Jezus. We moeten dat goed lezen. Jezus zegt niet dat Hij bij de deur staat, maar dat Hij de deur zélf is. Dat is een verschil. Een portier kun je passeren, zonder dat je een relatie met hem hebt. Bij Jezus kan dat niet. Je moet door Hem heen om binnen te komen.

Wie veilig wil zijn bij God, moet door Jezus heen. Je moet Hem in je hart sluiten, je helemaal aan Hem geven. Hij heeft de strijd aangeboden met wat je bedreigt. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Geloof in Hem, richt je in alles naar Hem en weet je veilig.

'Ik ben de deur.' Het is een heel uitnodigend beeld: Jezus wil graag dat je door Hem naar binnen gaat. Ben je al door de deur gegaan?

4

Wie door de deur naar binnen is gegaan, hoort bij God. Maar dan ontdek je dat er nog veel meer schapen in de schaapskooi zijn. De herder heeft een kudde! En die wordt zichtbaar in de kerk.

Het draait in de kerk om Jezus. Omdat Hij de deur is, staat Hij centraal en heeft Hij het voor het zeggen. Er is geen tweede deur die je moet passeren om lid van de kerk te kunnen worden. Niemand mag een ander iets opleggen wat niet van Christus is.

Dat Jezus alleen de deur is garandeert ook de eenheid van de kerk. Als er onenigheid is, is de enige remedie: weer door de deur, Jezus Christus. Dan zie je ook weer de ander, die door diezelfde deur is binnengekomen!

5

Maar is leven in de schaapskooi niet heel benauwd? Zoveel ruimte is er niet. Betekent in God geloven dat je leven ingeperkt wordt?

Nee, juist niet. Jezus heeft het over 'in en uit lopen' en 'weidegrond vinden' (vers 9). Natuurlijk! Want de schapen blijven niet in de schaapskooi. Ze worden 's morgens weer meegenomen door de herder, het veld in. En daar hebben ze alle ruimte om te leven.

Wie door Jezus gered is, krijgt het leven 'in al zijn volheid' (vers 10). Dat is op geen enkele manier benauwend. Je hoeft niet meer bang te zijn voor machten die je leven proberen te stelen en te vernietigen. Je hoeft niet meer te presteren om erbij te horen. Nee, je hebt alles wat je nodig hebt: 'De HEER is mijn herder, / het ontbreekt mij aan niets' (*Psalms* 23, 1).

Slot

Een deur nodigt uit om doorheen te gaan, zeker als die deur Jezus is. Ga erdoor naar binnen en naar buiten, en ontdek hoe goed het leven is dat Jezus geeft!

Leek, 5 maart 2023