

# Leerdiensten over de Gewone Catechismus



## 11. Jezus is het leven

### TEKST

#### 59. Wat houdt het in dat Jezus zichzelf 'het leven' noemt<sup>1</sup>?

Ook al is Hij niet meer op aarde, Hij is nog altijd de levende. De dood kon Hem niet vasthouden. Door zijn opstanding deel ik voor altijd in het leven van mijn Heer, die ik uit de hemel verwacht. Hij is koning van het heelal.

1. Johannes 14, 6

#### 60. Hoe komt het dat wij zo slecht in de gaten hebben dat Jezus koning is?

Wij denken al gauw dat de gekruisigde een verliezer is. Onze eigen ervaringen van lijden en het leed van anderen belemmeren het zicht op Christus' heerschappij. In zijn overwinning op de dood blijven de littekens van Jezus' lijden zichtbaar. Zo geloof ik dat ons lijden door Hem niet wordt vergeten.

#### 61. Hoe merk je dat Jezus Christus koning is?

Ik zie hoe het koningschap van Jezus verzet oproept, maar ook hoe wereldwijd mensen zich overgeven aan het goede nieuws van zijn opstanding. En ik ervaar dat de heilige Geest in de gemeente de gaven en krachten van zijn koninkrijk uitdeelt, zodat ook ik Jezus ga volgen en bij zijn rijk ga horen.

#### 62. Hoe hoor je bij het rijk van Christus?

Omdat ik een vrij mens ben, laat ik mij door niets of niemand hinderen om het goede te doen. Ik leer in vrede te leven met alle mensen en bid voor koningen en leiders op aarde. Ik blijf alert om mijn Heer en redder uit de hemel terug te verwachten. Tot die dag komt, verdraag ik door Gods genade de spot en de afwijzing die ook mijn koning heeft ervaren.

### GESPREKSVRAGEN

1. Merk jij dat Christus koning is in je leven? Waar merk je dat aan? Wat zie jij van zijn koningschap in deze wereld?
2. Herken je het dat het pijn doet om te veranderen in een nieuw mens? Zo ja, hoe ga je daarmee om? Zo nee, wat zegt jou dat?
3. Alleen door het aanbidden van God kunnen we echt veranderen. Kijk jij regelmatig omhoog om je te laten verrassen door Gods liefde in Christus? Zou je dat vaker willen doen? En zo ja, hoe ga je dat doen?