

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



7. Oefenen in volgen

TEKST

37. Hoe spreek je God dan aan?

‘Onze Vader die in de hemelen zijt.’ Daarmee zeggen wij: ‘U bent de Schepper, de bron van al het leven. Jezus noemde U Vader, toen Hij in zijn lijden de weg van gehoorzaamheid ging, aan zijn kruis bad om vergeving voor zijn vijanden en zichzelf in zijn sterven aan U toevertrouwde. Zo roepen wij door de kracht van uw Geest tot U vanaf de aarde, in een wereld vol onrecht, in tijden van angst.’

38. Waar bid je allereerst om?

Dat God overal en door iedereen aanbeden wordt. Daarom zeg ik: ‘Uw naam worde geheiligd. Laat heel de wereld uw heilige naam kennen en hoogachten. Help ons voorkomen dat wij uw naam voor onze eigen belangen inzetten.’

39. Wat is er nodig om God te eren?

Dat God zijn heerschappij vestigt in ons leven en in heel de wereld. Daarom bid ik: ‘Uw koninkrijk kome. Laat de wereld vol zijn van uw gerechtigheid. Laat de vrede van Christus ons bevrijden van alle machten die ons willen beheersen.’

40. Wat voor koning is God?

Een koning die niet heerst met kracht of met geweld, maar die van binnenuit ons hart verovert. Daarom vraag ik: ‘Uw wil geschiede, nu al hier op aarde, in ons dagelijks leven, zoals de engelen U loven en dienen in de hemel. Maak ons bereid onszelf opzij te zetten en ons helemaal te richten op wat U van ons vraagt.’

41. Bid je ook voor jezelf?

Ja, want ook mijn dagelijks leven, met alle vreugden en zorgen, is in de handen van God. Daarom zeg ik: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood. Leer ons op weg naar uw rijk niet op onze eigen voorraden te teren, maar dagelijks de hand op te houden voor wat U ons geeft, tot de laatste dag komt en wij het beloofde land zullen binnengaan.’

42. God geeft je hoop op een toekomst. Maar hoe zit het met je verleden?

Jezus leerde ons bidden om vergeving. Als ik bid: ‘Vergeef ons onze schulden’, dan zeg ik: ‘Bevrijd mij van schuld tegen U en mijn naaste. Reken mij om het verzoenend offer van Christus niet toe wat ik misdaan heb. Laat door uw genade de spiraal van schuld en vergelding stoppen. Leer ons aan anderen vergeving te schenken. Bevrijd mij zo van de last van mijn verleden.’

43. Op welke manier helpt bidden als je het moeilijk hebt?

In een wereld vol kwaad en een leven vol strijd en zorgen bid ik dat God mij overeind houdt: 'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.' Dat is: 'Uit mijzelf lukt het niet om te blijven geloven. Ik ben mijn eigen tegenstander, door mijn karakter en de keuzes die ik maak; ik word meegetrokken door de verleidingen in de wereld om mij heen. Ik heb uw Geest nodig om mij te beschermen en te bewaren.'

44. Hoe eindig je je gebed?

Door mijn diepste vertrouwen en mijn grootste verlangen uit te spreken: 'Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. U bent begin en einde van alles, machtige Schepper, koning van hemel en aarde. U te loven is mijn leven.'

45. Waarom zeg je 'Amen'?

In het 'Onze Vader' heb ik grote woorden gebruikt en hoger gereikt dan ik eigenlijk kan. Mijn gehoorzaamheid en mijn vertrouwen zijn gebrekkig. Gelukkig betekent 'Amen' dat God mij hoort omdat zijn belofte groter is dan mijn verlangens.

46. Waarom zou God je gebeden horen?

Ik bid in de naam van Jezus. Hij heeft ons het gebed voorgedaan en Hij brengt onze gebeden tot God. Zo bidt Hij voor ons bij zijn en onze Vader die in de hemel is.

GESPREKSVRAGEN

1. Bid jij vaak het 'Onze Vader'? Vind je het een gemakkelijk gebed? Met welke bede heb je de meeste moeite?
2. Het 'Onze Vader' brengt ons bij de kern van waar het om draait in het leven. Helpt jou dat in het omgaan met wat we 'onverhoorde' gebeden noemen?
3. Zou je willen groeien in het gebed? Wat is hierin je verlangen? Wat heb je nodig van medechristenen?

25 juni 2023