

# Leerdiensten over de Gewone Catechismus



## 4. God is drie-enig

### TEKST

#### 18. Wat geloof je dan, samen met de wereldwijde kerk?

De eeuwenoude woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis zijn ook mijn geloof. Samen met alle andere christenen in de wereldwijde kerk geloof ik in God de Vader, die de wereld gemaakt heeft; in Jezus Christus, de Zoon van God die mens werd om ook mij te redden; en in God de heilige Geest, die alles nieuw maakt.

#### 19. Je gelooft in God. Hoe weet je dat Hij er ook echt is?

God heeft zich bekendgemaakt aan Abraham, Isaak en Jakob, aan Israëls profeten en aan Jezus' leerlingen. Wereldwijd inspireert zijn Geest mensen om de weg van Jezus te volgen. Gelukkig laat God zich nog steeds kennen als de levende.

#### 20. Is er echt maar één God?

Ja, want er kan er maar één zijn die de bron van leven en liefde is en die bepaalt wat goed is. In zijn wijsheid doorziet Hij alles<sup>1</sup>, zelfs de meest verborgen plaatsen zijn niet buiten zijn bereik.<sup>2</sup>

1. Psalm 139
2. Job 28, 20-25

#### 21. Als er maar één God is, waarom spreek je dan over de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

God is één, maar Hij is niet eenzaam. In zichzelf is Hij vol liefde en leven, een eenheid van Personen die we in Gods Woord ontmoeten als Vader, Zoon en Geest.

#### 22. Hoe zit het nu: geloof je in één God, net als joden en moslims, of zijn er toch meer goden?

Ja, er is één God. Jezus houdt vast aan het geloof van Israël: 'De HEER, onze God, de HEER is de enige.'<sup>3</sup> Gods volheid wordt zichtbaar en hoorbaar als de Geest neerdaalt op Jezus en de Vader over Hem zegt: 'Hij is mijn geliefde Zoon.'<sup>4</sup> Zo maakt God zich bekend als de Drie-enige.

3. Deuteronomium 6, 4; Marcus 12, 29
4. Matteüs 3, 17

#### 23. Wat heb je eraan dat God de Drie-enige is?

Als Vader heeft God mij lief, in Jezus Christus is Hij mij genadig, en door de heilige Geest verbindt Hij mij aan zichzelf en aan de andere gelovigen.<sup>5</sup>

5. 2 Korintiërs 13, 13

## GESPREKSVRAGEN

1. Weet jij zeker dat God bestaat? Kun je dat eigenlijk ooit zeker weten? Helpt het je te kijken naar hoe God zich bekend heeft gemaakt in de schepping, in woorden, in mensen en als de levende?
2. Wat betekent het voor je dat God drie-enig is? Wat zou je missen als God niet drie-enig is?
3. De leer van de drie-eenheid is niet voor het verstand, maar voor het hart. Ben je het eens met deze stelling? Hoe voorkom je dat het alleen maar een theorie is en blijft?

16 april 2023