

# Leerdiensten over de Gewone Catechismus



## 2. Tot geluk gedoopt

### TEKST

#### 6. Je bent gedoopt. Wat betekent dat?

Jezus Christus heeft recht op mij. God zegt mij toe dat ik deel in Christus' dood en opstanding. Hij belooft mij dat mijn oude leven met Christus ondergaat in de dood en ik met Christus een nieuw leven zal leiden in het koninkrijk van God.

#### 7. Met Christus een nieuw leven leiden. Hoe kom je erbij om dit te zeggen?

Alleen door te geloven wat God mij in de doop belooft. Anders zie en ervaar ik niets van dat nieuwe leven. Omdat ons geloof vaak zwak is, heeft God de doop ingesteld als teken en onderstreping van zijn belofte.

#### 8. Waarom wordt er met water gedoopt?

Het water is een teken: zoals je een bad neemt om schoon te worden, zo is de doop 'het bad van de wedergeboorte'.<sup>1</sup> We worden gewassen om schoon Gods nieuwe dag in te gaan.

1. Titus 3, 5

#### 9. Hoe vaak moet je gedoopt worden?

Eén keer. Je wordt ook maar één keer geboren. De doop markeert de radicale overgang naar het nieuwe leven. Ook al duurt die verandering van oud naar nieuw zolang ik leef.

#### 10. Waarom worden kinderen ook gedoopt?

God wil vanaf het allereerste begin van ons leven onze God zijn.<sup>1</sup> Hij verbindt zich al aan mij voordat ik voor Hem kan kiezen.<sup>2</sup> En Hij werkt van generatie op generatie in de gemeente die bestaat uit mensen van alle leeftijden.

1. Jesaja 43, 1
2. Efeziërs 1, 3-4

#### 11. Wie heeft de doop ingesteld?

Na zijn opstanding heeft Jezus de opdracht gegeven om nieuwe volgelingen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.<sup>1</sup> Daarom heeft de kerk altijd nieuwelingen gedoopt.

1. Matteüs 28, 19

#### 12. Hoe word je als gedoopte een gelukkig mens?

Door de weg te gaan van geloof en bekering.<sup>1</sup> Dat is: leren om God te vertrouwen als mijn hemelse Vader, om Jezus te volgen als mijn Heer en om door de kracht van de heilige Geest samen met andere gelovigen de nieuwe wereld te verwachten, vol gerechtigheid<sup>2</sup> en zonder verdriet.<sup>3</sup>

1. Marcus 1, 14-15; Psalm 84, 12-13
2. 2 Petrus 3, 13
3. Openbaring 21, 4

## GESPREKSVRAGEN

1. Wat betekent het voor jou eigenlijk dat je gedoopt bent?
2. We hebben elkaar als christenen hard nodig. Kunnen we het ons nog wel veroorloven om het oneens te zijn over de doop van kleine kinderen?
3. 'De doop markeert de radicale overgang naar het nieuwe leven. Ook al duurt die verandering van oud naar nieuw zolang ik leef.' Wat merk jij in jouw leven van die verandering?
4. Maakt de doop jou tot een gelukkiger mens?

12 februari 2023