

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



10. Jezus is de waarheid

TEKST

55. Waarom noemt Jezus zichzelf 'de waarheid'?

Er is niemand die in zijn leven zo overtuigend heeft laten zien wie God is, als Jezus.

56. Hoe laat Jezus zien wie God is?

Door als profeet Gods stem te zijn en onder ons mensen God te vertegenwoordigen. De Vader heeft Hem als zijn ware getuige opgewekt uit de dood. Hij komt terug om te oordelen, levenden en doden. Zo zal Hij de waarheid over alles en iedereen aan het licht brengen.

57. Hoe zal dat zijn als Christus de waarheid over alles en iedereen aan het licht brengt?

Eindelijk zal alle duisternis overwonnen zijn. Wie onrecht lijdt, zal recht ontvangen. Voor wie in de leugen leeft en met onrecht denkt weg te komen, is dat een dreigende realiteit.

58. Leef je als christen automatisch volgens de waarheid van Jezus Christus?

Zeker niet. Vaak ben ik onecht, verstop ik mij achter een masker en heb ik de duisternis liever dan het licht. Verbonden met Christus ga ik Gods waarheid steeds dieper verstaan, liefhebben en doen.

GESPREKSVRAGEN

1. Jezus spreekt niet alleen de waarheid, Hij *is* de waarheid. Wat is het verschil, volgens jou? Hoe reageer je op een persoon die de waarheid is?
2. Jezus is de rechter, die de waarheid aan het licht brengt. Is het oordeel dat komt bedreigend of bevrijdend voor jou?
3. Hoe arm en blind ben jij? Wat vind je ervan dat Jezus je daarmee confronteert? Herken je bij jezelf (iets van) de houding van de inwoners van Nazaret?

3 september 2023